



DAGEN OP STAP IN DE DRÔME



TIP Vercheny: Klein charmant dorpje langs de Drôme tussen de wijnvelden van de Clairette de Die. Bij Vercheny-le-Haut vind je ook een leuk wandelingetje door de wijngaarden.



De mooiste plekjes van de Drôme bezoek je gemakkelijk in een aantal dagen met de auto, maar je kunt het ook sportiever of avontuurlijker aanpakken met de fiets, een Franse mobilette of een Volkswagenbusje. Welk vervoer je ook kiest, Sabine Dekker vertelt je welke plekken je absoluut niet mag overslaan in de Drôme.

TEKST: SABINE DEKKER • BEELD: L. PASCALE/DRÔME ATTRACTIVITÉ

DAG 1 - LA VALLÉE DE LA ROANNE

Het is een heerlijke 26 graden en we vertrekken in de ochtend voor een spectaculaire afdaling per auto langs de rivier La Roanne. Hele leuke plekjes om te wandelen, te relaxen, te zwemmen of een boek te lezen. Een aantal kilometer voor Saint-Benoît-en-Diois kun je de D581 nemen tot de televisieantenne net na Rimonet-Savel: het uitzicht is hier geweldig! Wij rijden dit keer direct door naar Saint-Benoît-en-Diois voor een kleine stop: mooie dorpshuizen. De kerk en het dorp zijn beschermde monumenten. De ligging van het dorp aan het begin van de Gorges maakt dat het vroeger een observatie- en verdedigingspost was. De bewoners hebben lang geklaagd over de slechte en onvruchtbare grond die het hen niet toestond om iets anders te eten dan aardappelen. De onvruchtbare grond werd uiteindelijk gebruikt voor de wijnbouw; hier vind je de Clairette de Die, een Appellation d'Origine Contrôlée.

KANOËN OP DE DRÔME

Niets fijner dan op een warme dag op het water te zijn en dus gaan we deze middag heerlijk kanoën op de rivier de Drôme! Voor dit uitje hebben we gekozen voor Canoë Drôme bij Saillans, de eigenaren zijn zo vriendelijk dat we graag bij hen komen. De Drôme is overigens helemaal geen moeilijke rivier. Zo hoeft je er niet te klunen of spannende dammen over en dus is de rivier geschikt voor zowel de beginner als de meer ervaren watersporter. De rivier valt onder de natuurbescherming en geniet een internationale reputatie. Je ervaart een 100% natuurlijke afdaling, heerlijk ontspannen. We nemen een picknick mee voor onderweg en natuurlijk stoppen we ook even om te zwemmen.

DAG 2 - CHUTE DE LA DRUISE

Na de relaxte dag van gister gaan we nu aan de wandel. Dit is een echte topper! De waterval Chute de la Druiise ligt aan het uiterste zuidelijke randje van de Vercors en je kunt er komen vanuit het dal van de rivier de Drôme. Het is een prachtige omgeving, maar wie niet weet waar deze spectaculaire waterval precies ligt, vindt hem niet zomaar. Je moet er namelijk twintig minuten voor naar beneden wandelen over een ezelspaadje (en dus ook weer twintig minuten omhoog!). Eenmaal aangekomen bij de rivier hoeft je enkel het hoekje om te lopen waarna je de prachtige waterval van zeventig meter hoogte naar beneden ziet storten. Je kan het water in, maar dat is wel héél koud. In het voor- en naseizoen is het er rustig, maar vaak zijn er in juli en augustus veel bezoekers.



VALLÉE DE LA ROANNE



CANYON LES GUEULARDS



TIP Taulignan, een klein vestingstadje met een zijdemuseum en een leuke rondwandeling langs de gebouwen van de zijde-industrie. Route verkrijgbaar bij het museum.

WANDELING DOOR DE CANYON LES GUEULARDS

We lunchen op het terras van Moulin la Pipe en gaan dan door naar Les Gueulards. Dit is echt een spectaculaire wandeling omdat je een groot gedeelte door een kloof loopt, die op een bepaald moment zo smal is, dat je beide kanten van de kloof met je handen kunt aanraken. Het eerste gedeelte van de wandeling loopt langs een boerderij waar ze in het seizoen zelfgebakken brood en zelfgemaakte kaas verkopen. Daarna loop je door de kloof om vervolgens via een bospad weer terug te keren naar het beginpunt. Bij het begin van de kloof vind je stalen treden om er zo gemakkelijk in te klimmen. Na drie uur en driehonderd meter hoogteverschil nemen we tevreden een lekker koud roseetje op het terras. Die hebben we wel verdiend!

TIP Domaine Peylong in Suze: een wijndomein waar de hele familie meewerkt. Er worden leuke rondleidingen gegeven door de velden met proeverijen en ook organiseren ze concertavonden en diners met wijnarrangementen. Dicht bij het dorpje Suze, met de leukste zomerse avondmarkt - peylong.com

DAG 3 - DE LAVENDELVELDEN

De lavendel staat in bloei vanaf de derde week van juni tot ongeveer eind juli. De lavendelvelden vind je niet alleen in de Drôme Provençale, maar ook rond de rivier de Drôme en in de omgeving van Die. Eind juli is het meeste wel geoogst. Wat niet betekent dat je in augustus geen lavendelveld in bloei tegen kunt komen. Wij rijden een route door het zuiden van de Drôme. Bij het domein l'Essentiel de Lavande bij La Bégude-de-Mazenc stoppen we even. Er is een compleet bezoekerscentrum waar je veel te weten komt over de lavendel. Is je Frans nog niet geweldig? Pas de soucis, alles is ook vertaald in het Engels. We doen de rondleiding die begint bij de lavendelvelden die rond het domein liggen, leerzaam én leuk.

HET KASTEEL VAN GRIGNAN

Ben je in de Drôme, dan is Grignan een must en dus rijden we richting het zuidwesten van de Drôme. Het dorp is gebouwd rond een kasteel uit de 11e eeuw en zoals in vele dorpen in de Drôme vind je hier ook veel middeleeuwse straatjes. Veel kunstenaars zijn in Grignan neergestreken en daarom vind je in de gezellige straten winkeltjes van onder andere kunstschilders en pottenbakkers.

Het kasteel is in de 15e eeuw overigens flink uitgebreid door de toenmalige graaf en in die periode is ook de kerk Collégiale Saint-Sauveur gebouwd, waardoor het een imposant renaissance-bouwwerk werd. Gedurende de 17e eeuw werd het geheel nog verder uitgebreid door graaf François Adhémar de Grignan.

Het kasteel is bij Fransen met name bekend door de correspondentie uit die tijd, die later in boekvorm is verschenen, tussen Madame de Sévigné en haar dochter, de vrouw van de graaf. Het kasteel is begin deze eeuw voor het laatst gerenoveerd. Het is open voor bezoekers en dus kiezen we voor een rondleiding die een mooi beeld geeft van hoe men

vroeger leefde, meer informatie op chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-de-grignan.

DAG 4 - DE WEEKMARKT IN NYONS

Nyons is een gezellig dorp en voor mij het hart van de Drôme Provençale. Ik kan geen genoeg krijgen van de grote wekelijkse Provençale markt op de donderdagochtend (en van 15 mei tot 15 september ook op zondagochtend). Leuke snuisterijen, heerlijke lokale producten en dan ook nog gezellige terrassen en straatmuziek. Dan wil je daar toch naar toe? En dat doen we vandaag dan ook. We slaan heerlijke lokale lekkernijen, zoals de Picodon-kaas, in voor onze picknick. Naast de markt is het zeker de moeite waard om het dorp verder te bezoeken, maar wij gaan dit keer naar Rémuzat voor de gieren.



‘Ben je in de Drôme, dan is Grignan een must en dus rijden we richting het zuidwesten’



'We rijden bij Saint-May naar boven voor één van mijn favoriete plekken: de Rocher du Caire boven Rémuzat.'



TIP Auberge des Dauphins in het bos van Saoû: midden in het bos van Saoû is dit oude hotel omgetoverd tot bezoekerscentrum waar je alles te weten komt over de flora, fauna, geologie en geschiedenis van de omgeving. Je kunt er bovendien terecht voor een hapje en een drankje - aubergedesdauphins.fr



TIP La Brocante l'Entrepôt bij Les Pilles langs de D94. Een beleving, zoveel moois!

DE GIEREN BIJ RÉMUZAT

We rijden bij Saint-May naar boven voor één van mijn favoriete plekken: de Rocher du Caire boven Rémuzat. De beste plek om gieren van dichtbij te zien. Alhoewel 777 meter niet eens zo heel hoog is, heb je wel het idee op het dak van de wereld te staan en kun je heel ver kijken. Je loopt vanaf de parkeerplaats in twintig minuten naar de rand. Daar smullen we bij het houten kruis van onze picknick. In de diepte zien we Rémuzat liggen, waar je ook het bezoekerscentrum met informatie over de gieren vindt. De gieren zijn in 1987 in dit gebied uitgezet en ze eten dode geiten en schapen. Waar ze die vinden? In de kuddes van de boeren in het gebied. Je vindt hier verschillende soorten gieren waaronder de monnikskagpier en de vale gier.

DAG 5 - SAOÛ

Vandaag beginnen we in Saoû. Het dorpje is omgeven door hoge ruwe rotswanden. Eerst maar even een lekkere *café au lait* op het terras midden in het dorp. Het dorp is vooral bekend vanwege het bos van Saoû waar je fijn kunt wandelen. Je vindt er wandelingen van verschillende niveaus en het Office de Tourisme heeft routekaartjes beschikbaar. We doen dit keer een kleine wandeling net buiten het dorp 'entre Roc et Estang'. We wandelen in totaal 1,5 uur en staan regelmatig stil bij een mooi uitzichtpunt. Saoû is gezellig en ongedwongen en met name bekend om zijn kunstenaars. Zo vind je hier onder andere een hoedenmaakster, een sieradenmaker, een houtbewerker en een pottenbakker. Sla ook de gezellige terrasjes niet over.

MIRMANDE EN CLIUSCLAT

Je bezoek aan de Drôme is niet compleet als je niet in Mirmande bent geweest. Dus gaan we naar dit prachtige middeleeuwse dorpje dat tegen een heuvel lijkt aangeplakt. In de 19e eeuw dreigde met name het hoger gelegen gedeelte met zijn kleine straatjes in verval te raken omdat het moeilijk bereikbaar was. In 1926 raakte de kubistische schilder André Lhote onder de indruk van de enorme charme van het dorp en ging er samen met een aantal leerlingen wonen; in het huidige hotel La Capitelle. Ze richtten een schildersacademie op waardoor het dorp uiteindelijk van verval gered werd. Vandaag de dag zijn er nog veel kunstenaars in het dorp te vinden, waaronder kunstschilders en pottenbakkers. Ook zijn er leuke restaurantjes waaronder een café-restaurant in de oude jeugdherberg, een crêperie naast het

Office de Tourisme en daar tegenover: café Bert met restaurant Margot.

In Frankrijk bestaat het label 'les plus beaux villages de France' oftewel de mooiste dorpjes van Frankrijk. Er is een boekje uitgegeven waar al deze dorpjes in staan. In de Drôme vind je er zes; Châtillon-en-Diois, Grignan, La Garde-Adhémar, Mirmande, Poët-Laval en Montbrun-les-Bain. Mirmande is mijn favoriet.

Als kers op de taart toch nog even naar Cliousclat, klein maar authentiek. Ook hier vind je pottenbakkers en zelfs een fabriek. De klei werd uit de heuvels gehaald, via treintjes vervoerd en vervolgens gewassen in grote bakken. Je ziet daar nog resten van in het dorp. Rond 1850 werkten er zo'n honderd pottenbakkers in de fabriek die potten voor o.a. de olijven uit Nyons, geitenkaas en melk maakten. De fabriek is tegenwoordig niet meer in gebruik, maar in de gebouwen is momenteel wel een pottenbakker gevestigd. Het is een beschermd historisch monument. Een paar goede restaurants met terras: Restaurant La Fontaine en La Treille Muscate. In de zomer zijn er gezellige avondmarkten. ●



Meer weten over de Drôme? Sabine schreef het boek *Verrassende Drôme* en houdt de website drome-blog.nl bij.



TIP La Gare des Ramières bij Allex: een natuurgebied langs de rivier de Drôme. Je vindt er een beverpad, een vogelobservatiehut, een visvijver en een museum met alles over het gebied. Leuk en informatief met en zonder kinderen. lagaredesramieres.com